

## Nedslag från himlen

**Ibland går dagarna sin gilla lunk** och jag tycker inte att det händer så mycket av andlig aktivitet, varken i mitt eget liv eller på min arbetsplats, Caféet för Hemlösa. En kväll förra veckan sa jag till Gud innan jag åkte till jobbet,

- Du är vår ständiga osynliga gäst, men ikväll vill jag att du skall bli synlig. Visa dig själv på ett påtagligt sätt.

Jag tror Gud gillar sådana böner. Han antar gärna utmaningar. ”Pröva mig och se att jag är Gud”, säger han i sitt Ord. Redan i början av kvällen kom en av våra stamgäster, Yorma fram till mig och gav mig en bok. Han hade pratat om denna bok tidigare och nu äntligen hittat den i en bokaffär. Den heter ”Samtal med Gud” och hade tydligen gjort ett starkt intryck på honom. Det var riktigt rörande att ta emot gåvan från min råbarkade, skäggige vän. Han ville nog visa sin tacksamhet på detta sätt.

**Yorma berättade hur han kom till tro** för ett antal år sedan, när han var sjöman i Brasilien. Han hade arbetat hårt under en lång tid och på sin lediga tid söp han våldsamt. En dag kollapsade han och trodde att han skulle dö. Yorma ropade desperat till Gud,

- Gud om du finns så hjälp mig nu. Ögonblickligen kom styrkan tillbaka i benen och han kände sig helt frisk. Han började läsa Bibeln och gav sitt liv till Jesus. Yorma sa med stark övertygelse och tindrande ögon,

- Du måste ge allt till Jesus, då får du allt tillbaka. Jag är den rikaste man som finns, fast jag inte har tak över huvudet och inte alltid är nykter. Min skatt är i himlen och den kan ingen ta ifrån mig. Jag tackade Yorma och gav honom en kram och lovade att läsa boken.

**En stund senare samma kväll satte sig en av våra volontärer** vid pianot och spelade, ”Han har öppnat pärlporten” och många andra gamla godingar som gästerna älskar. Plötsligt reste sig en äldre man med långt skägg, som är lite blyg och tillbakadragen och frågade om han får sjunga ”Han är min sång och min glädje”. Han ställde sig mitt på golvet med knäppta händer, iklädd röda byxor, röd jacka och en röd luva och sjöng hela sången med en klar vacker röst. Blicken var riktad uppåt och hans ögon riktigt strålade. Allt stannade upp i lokalen och andra röster tystnade för att lyssna på dessa toner från himlen. Det var en helig stund. När den vithårige gamle mannen var klar med alla sju verserna, rungade applåderna i vårt Café. En ny stjärna var tänd på himlen!

**En stund innan vi skulle stänga den kvällen kom en man in** som jag aldrig tidigare sett. Vi kan kalla honom Anders. Han såg ut som en riktig buse, vildvuxen och storväxt. Anders berättade att han suttit i fängelse i trettio år i olika omgångar. Varje gång han skulle mucka fick han svår ångest. Han kände sig inte trygg utanför murarna. Vid ett tillfälle fick han åka direkt från fängelset till Lillhagen för han höll på att krypa ur sitt skinn av oro och ångest. På avdelningen satte någon på radion, med ett kristet program. Anders hörde en man läsa från Bibeln; ”Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.” Budskapet slog ner som en bomb i hans inre och ett otroligt lugn kom över honom. Anders blev utskriven samma dag och förstod att något hade hänt men inte riktigt vad. Dagen efter fick han ett jobb på en flyttfirma. Han hjälpte en familj att flytta som visade sig vara en pingstpastor. Efter dagens slut fick pastorn bedja för Anders och förklara frälsningens under. Sedan dess har han aldrig haft problem med ångest och oro. Anders känner sig fullständigt trygg i Guds famn. När jag åkte hem hade jag ett leende på mina läppar och tackade Gud för att han verkligen var synlig den kvällen.