

Glädjetjuvar

Ni har säkert hört uttrycket, eller använt det själv; ”Tänk att man aldrig får vara riktigt glad”. Visst är det så att när något bra har hänt och man känner sig glad, händer det ofta något som gör att man blir ledsen eller arg. Någon gillar inte när vi mår bra och försöker hela tiden stjäla vår glädje. Bibeln beskriver Satan som en riktig Glädjetjuv. Jesus säger så här;

”Tjuvens ärende är att stjäla, döda och förstöra, men mitt ärende är att ge er ett evigt och överflödande liv”. Men vi kan inte alltid ge djävulen skulden. Ibland kan glädjetjuven handla om saker i mitt eget liv som jag inte gjort upp med. Det kan vara besvikelser, bitterhet och ouppklarade relationer som kan förmörka mitt sinne när jag minst anar det. Ju mer jag vågar blicka inåt och inventera mitt inre och städa ur mörka garderober, desto snabbare blir jag av med livets gäckande glädjetjuvar.

Jag tror det handlar om hur jag reagerar på det som händer mig. Antingen kan jag fokusera på problemet eller lösningen. Paulus säger i Filipperbrevet, - *Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er”.* När han skrev dessa ord satt han i fängelse och hade till synes inget att glädja sig åt. Men Paulus hade fått tag på en glädje som inte var beroende på yttre omständigheter. Jesus var lösningen på hans problem. Ju mer jag fokuserar på Jesus i allt som händer desto svårare blir det för Satan att stjäla min glädje. Istället kan något gott komma ur det som händer. Det kanske är därför man ibland säger: ”Inget ont som inte har något gott med sig”. Några exempel från vardagslivet!

En av mina skyddslingar från Caféet för hemlösa bor på ett behandlingshem i Småland. Vi kan kalla honom Stefan. Han har lämnat ett hårt kriminellt och drogfixerat liv bakom sig och har upptäckt att den sanna glädjen och friheten finns bara i Jesus. Stefan har tagit upp kontakten med sin son som han inte sett på många år. Förra helgen var sonen på besök hos Stefan, vi kan kalla honom för Mats. De hade en underbar helg tillsammans, där de bland annat fick be varandra om förlåtelse för tillfällena, när de gjort varandra illa. Mats var förundrad över förändringen han såg i sin pappa och sade,
- Nu äntligen har jag fått en riktig pappa. Den där Guden du pratar om verkar häftig. Håll fast vid honom. Stefan fick be för sin son innan han åkte hem. De var båda uppfyllda av glädje efter den helgen.

På måndag morgon när Mats som är kock förberedde lunchen, halkade han och satte handen på en glödhet spisplatta. På sjukhuset sa de att han nästan hade tredje gradens brännskada. Mats ringde sin pappa som naturligtvis blev förtvivlad och besviken och tänkte;
- Att man aldrig kan få vara riktigt glad. Men så kom han att tänka;
- Om nu Gud befriat en inbiten narkoman som mig, varför skulle han då inte kunna hela min sons hand. Flera kristna vänner hjälpte Stefan att be för Mats hand. Efter tre dagar var brännskadan nästan helt borta. Glädjetjuven lyckades inte stjäla deras glädje.

Förra veckan hade min man och jag en underbar kärlekshelg i Köpenhamn där vi fick njuta av lugn och ro och bara rå om varandra. Våra pojkar var ensamma hemma och hade lovat att städa huset tills vi kom hem. Vi kände oss uppfyllda av ny kraft och glädje efter helgen. Väl hemma möttes vi av ett hus som var ostädat och en katt som hade kissat i både soffan och sängen. Glädjen försvann väldigt snabbt och kraften använde jag till att skälla ut mina söner. Det tog mig en stund innan jag förstod att glädjetjuven hade varit framme igen. Vi samlade till ”Familjeråd” där vi fick prata ut och förlåta varandra. Glädjen och friden infann sig igen.