

Ett hungrigt lejon

I början av detta år berättade jag i denna spalt om en kvinna som ringde mig och frågade om jag hade en bibelgrupp som hon kunde vara med i. Vi kan kalla henne Helen. Hon hade nämligen läst "Da Vinci koden" och blivit väldigt förvirrad av den. Var detta sant som hon läste att Jesus bara var en vanlig människa och hade ett förhållande till Maria Magdalena? Helen hade varit en sökare under lång tid och längtade efter ett meningsfullt liv men hade bara blivit besviken genom livet. Det började redan i barndomen. Hon växte upp i ett tillsynes välordnat hem. Allt verkade bra på ytan. Man pratade inte om känsliga ting och absolut inte om Gud. Mamman var hård och känslökall och Helen och hennes bror kände aldrig att de dög för dem de var. Pappan jobbade mest hela tiden. Det fanns ingen värme och trygghet i familjen. När pappan en dag tog livet av sig kollapsade hela "korthuset". Mamman fick en svår depression och kunde inte ta reda på varken sig själv eller hemmet. Helen som då var arton år fick ta över rodret och ta hand om både sin mamma och sin bror.

Efter ett år orkade hon inte längre utan sökte sin egen lycka som flygvärdinna och ut i världen. Men Helen var aldrig någon partymänniska. Ofta när kollegorna var ute och festade, satt hon på rummet och läste en intressant bok istället. Helen hade många frågor som hon ville ha svar på som; Vad är meningen med livet? Finns det något liv efter döden? Kommer jag få se min pappa igen? Olyckligtvis träffade Helen en man som hon gifte sig med som var raka motsatsen till henne själv. Han var en riktig festprisse och var inte ett dugg intresserad av livets djupare frågor. Det blev en ensam vandring för henne och trots att de fick barn tillsammans levde de som i två olika världar. Detta resulterade till slut i skilsmässa. Men att ta hand om två barn helt själv var inte lätt det heller. Den äldre flickan fick dessutom svåra ätstörningar och mårde inte alls bra. När Helens mamma fick bröstcancer och deras hund dog, blev det bara för mycket. Hon började söka sin tillflykt i alkohol och bensodiazepiner.

Helen blev av med sitt körkort när hon körde på en annan bil, på grund av att hon var påverkad. Hon förstod då att hon måste söka hjälp. Helen hade läst om Anonyma Alkoholister och började gå på deras möten. Där kände hon sig hemma, med människor som inte fördömde henne, utan hade varit i liknande situationer själva. Dessutom var det spännande att fördjupa sig i vem "Den högre makten" var. Hon läste all litteratur hon kom över och var speciellt fascinerad av andlighet med österländsk influens. Depak Chopra var hennes favorit. Men något fattades och kändes tomt på insidan När hennes mamma gick med i Jehovas vittne blev hon konfronterad med det budskapet. Det verkade så hårt och lagiskt. Helen frågade sin mamma,

- Är du förlåten nu? Hon svarade,
- Det kan man aldrig veta.

Efter att Helen hade läst "Da Vinci Koden", bestämde hon sig för att ta reda på sanningen själv. När vi fick kontakt var hon som ett hungrigt lejon. Hon gick en Alpha-kurs och var med i alla grupper hon kunde. Det var en spännande upptäcktsresa för Helen, där Jesus blev mer och mer synlig och känd för henne. Pusselbitarna lades på plats. Men det var inte utan kamp. Hela tiden kände hon att krafter försökte stjäla sinnesron och glädjen från henne. En kväll i sin ensamhet, ropade hon till Gud,

- Jag måste få veta om du har tagit emot mig och förlåtit mig? Då kände hon som om någon rörde vid hennes kind och hon blev alldeles varm inombords och blev uppfylld av en helt ny kärlek. Helen fick en inre visshet att hon verkligen var älskad och förlåten. Jesus har blivit hennes personliga vän, räddare och ankare i livet. Förra helgen lät hon döpa sig och det riktigt strålade om henne när hon kom upp ur vattnet.

