

## Övergiven

**Många som jag möter i mitt arbete med hemlösa och också inom kyrkans värld**, har svårt att ta till sig att Gud är en kärleksfull Far. Har man inte en god förebild i sin jordiska pappa, är det svårt att lita på att Gud är det. Processen kan vara lång och smärtsam, att våga börja lita på Gud som sin Far. Det finns inga snabba lösningar. ”Pröva mig och se att jag är god,” säger Gud. Han har tålamod om bara vi har det också.

**Jag har en väninna som blev frälst för många år sedan.** Vi kan kalla henne Anna. Hon var uppvuxen i ett hem, där pappan var arbetsnarkoman och mamman hade alkoholproblem. Pappan lämnade hemmet när hon var åtta år och träffade strax en ny kvinna. Anna kände sig övergiven av sin pappa. Tidigt intog hon rollen som ”hjälpredan” i familjen. Hon försökte ersätta pappans roll och fick ta alltför stort ansvar i familjen, bland annat för sin lillebror. Mamman hade fullt upp med att hålla sig flytande själv. Anna blev aldrig sedd för den hon var och fick därför trycka ner sina egna känslor och behov. Hon blev duktig på att leva genom andras behov, istället för sina egna. Anna blev en ”human doing” istället för en ”human being”. I tonåren flydde hon in i ett våldsamt festande med ytliga relationer.

**Vid tjugofem års ålder träffade Anna en kristen kille och blev förälskad.** Hon blev nyfiken på vem denne Jesus var, som pojkvännen ständigt pratade om. Anna som alltid varit en sanningssökare bad en enkel bön,

- Jesus, visa dig för mig om det är sant det som folk säger om dig.

Hon fick svar på sin bön på många olika sätt. Jesus blev snart hennes personlige vän och Frälsare. Anna och pojkvännen gifte sig och fick två barn och livet började se bra ut. Hon var en duktig mor och engagerade sig livligt i vår gemensamma församling. Men något fattades. Anna hade svårt att lita på att Gud älskade henne, för precis den hon var. Hon kände hela tiden att hon måste prestera något för att vara värd att älskas. Det var svårt för Anna att lita på både Guds och människors kärlek. Detta resulterade till slut i skilsmässa. I sin besvikelse sökte hon åter sin tillflykt i alkoholen och ett uteliv på krogen. Lyckligt nog fick Anna ganska snabbt hjälp med sitt alkoholberoende, via Anonyma Alkoholister, AA.

**Anna träffade en ny man och de gifte sig.** Allt skulle bli bättre denna gång. Men det blev det inte. Samma historia upprepade sig. Både Anna och hennes man sökte nu hjälp i terapi och själavård. Äntligen började pusselbitarna falla på plats. Hon fick som hemläxa av sin terapeut att göra minst en grej per dag som bara var för Annas egen skull. Eftersom hon alltid gjort saker för andra har detta varit svårt. Anna får träna sig dagligen att krypa upp i sin himmelska Fars knä och bara ”vara”. Ibland känner hon sig som ett trotsigt barn som gör allt för att slinka ur sin pappas kärleksfulla famn. Det är med smärta som Anna har fått möta det ofödda barnet inom henne. Försiktigt vågar hon släppa fram sina förträngda känslor. Nu först börjar Anna förnimma Guds kärlek på djupet av sitt hjärta. Hon har äntligen hittat hem.

Anna har fått ett nytt perspektiv på Jesu ord;

- Du måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike.