

## Da Vinci Koden

Livet stannade upp och fick helt nya perspektiv för många, när jättevågen sköljde över Sydostasien. Jag och min familj, befann oss långt ner i södra Florida när det hände och firade jul med min syster och hennes familj. Min syster sa direkt: "Tack gode Gud att ni inte åkte till Thailand." Vi råder verkligen inte över liv och död och man inser hur bräckligt livet är när något allvarligt händer. Varje dag är en gåva från Gud. Min mammas väninna och hennes son är bland de saknade. Mitt hjärta går ut till alla som blivit drabbade av stor sorg och fruktansvärt lidande. Det gläder mig att läsa att många har funnit sin tillflykt i kyrkor och att kyrkans folk snabbt åkte ner för att betjäna människor på plats. Det finns ju bara en som kan skänka oss verklig själsro och frid mitt i ett kaos. **Jesus Kristus**, är den som kan stilla både inre och yttre stormar. Men vi lever i en tid där många försöker ifrågasätta Hans gudomlighet och kraft.

**En av julens populära julklappar och bestseller är, "Da Vinci Koden"** av Dan Brown. Till och med i vanliga mataffärer har den varit tillgänglig som lämplig läselektyr inför julen. Den vill bland annat påskina att Jesus bara var en vanlig människa som var gift med Maria Magdalena och hade barn med henne. Det blir patetiskt när man tänker på varför vi firar jul, just för att påminnas om Jesu tillkommelse och gudomlighet. Djävulen försöker verkligen urvattna och undergräva kraften i evangeliet och skapa förvirring i människors hjärtan, genom denna bok. Många som mig, är ovetande om dess innehåll och köper den bara för att den är populär och verkar spännande. Jag köpte den som läselektyr till min son på vår resa. Men som väl var fick Ola, min man syn på den, som visste vad den innehöll och varnade mig. Den hamnade genast i papperskorgen. Jag ville inte förvillia min son med sådan litteratur.

**Dagen efter vi kom hem från vår resa ringde en kvinna till mig**, som var en gammal skolkamrat till mig. För många år sen hade vi också varit grannar men inte haft någon närmre kontakt. Vi kan kalla henne Lena. Hon berättade att hon kände sig desperat och inte visste vart hon skulle vända sig. Lena var inte bekännande troende men har ändå haft respekt för den kristna tron. Hennes mamma är aktiv i Jehovas vittne, men det tycker Lena verkar alldeles för lagiskt och kärlekslöst. Som jul lektyr hade hon köpt "Da Vinci Koden" och blev väldigt upprörd när hon läste den. Det som Lena hade respekterat i den kristna tron, att det fanns något gudomligt och heligt försökte ryckas bort från henne. Hon kände sig förvirrad och ledsen. Vad var sant? Lena gick till en kyrka för att hitta svaret. Där fick hon tag på en tidning med mitt vittnesbörd. Hon kände igen mig och bestämde sig för att ringa och se om jag kunde hjälpa henne.

**Lena frågade mig: "Finns det någon bibelgrupp som du känner till som jag kan delta i?"** Jag måste få veta vad som är sanningen om Jesus. Var han bara människa eller är han också Gud? Med tanke på allt som hänt i Sydostasien har livet ställts på sin spets. Finns det något hopp, någon fast grund att stå på." Vi hade ett långt samtal där jag uppmuntrade Lena i sitt sökande och delade lite av min tro och mina erfarenheter. Jag bjöd in henne till vår Krog-Alpha som börjar om ett par veckor. Hon blev genast eld och lågor. Det skall bli spännande att se när Jesus presenterar sig själv för Lena. Bed gärna för henne!