

Övervinn dina omständigheter

Genom mitt arbete med hemlösa får jag kontakt med många sköna volontärer. Ofta är det ungdomar som vill praktisera eller är nyfikna på vårt arbete. En tjej som kom till oss i våras för att praktisera, heter Carin. Hon har gett mig tillåtelse att dela hennes historia. Carin växte upp i ett hem, där mamman var alkoholist och tablettmissbrukare. Mamman var lynnig och svårtillgänglig. Pappan levde sitt eget liv och brydde sig inte så mycket om Carin och hennes lillebror. Tidigt blev hon mobbad i skolan och hade svårt att passa in. Kompisarna frös ut henne, men eftersom Carin var van att bli avvisad av sina föräldrar trodde hon det var normalt beteende. Det var först när Carin började i högstadiet på en ny skola som hon förstod vad hon blivit utsatt för. Kompisarna på denna skola tog sig an Carin och visade henne äkta kamratskap och kärlek. Mycket som hon hade förträngt väcktes till liv. Det gjorde att när Carin, fick kontakt med sina egna känslor, gick hon in i en depression. Det blev alldeles nattsvart runt henne och hon orkade inte leva längre. Carin försökte ta sitt liv flera gånger genom att överdosera tabletter och skära sig i handlederna. Hennes räddning var nog kompisarnas stöd och uppmuntran.

I åttan när Carin skulle konfirmera sig var det första gången hon blev konfronterad med trons budskap. Men det var inget som intresserade henne. Det var ju bara för eventuella presenters skull hon satt av undervisningen i kyrkan. På en av de obligatoriska gudstjänsterna var det nattvard. Carin satt längst bak i kyrkan, när hon kände att något sög tag i henne och helt plötsligt var det som benen gick av sig själv fram till altarringen. När hon böjde knä och fick ta emot brödet och vinet var det något som hände i Carins inre. Det var som ett litet ljus som började lysa i mörkret. En frid kom över henne och för första gången kunde hon släppa sin oro. Pusselbitar föll på plats och Carin började skönja att kanske det fanns en mening med livet ändå. Men hennes tillvaro var fortfarande väldigt skör. I nian blev pressen att prestera och få bra betyg inför gymnasiet för stor. Carin tappade fotfästet igen och hamnade på en psykiatrisk avdelning efter ytterligare ett självmordsförsök.

När mamman besökte Carin på sjukhuset tog hon med sig Bibeln som Carin fått på sin konfirmation. Mamman hade förstått att något hänt i sin dotters liv, sen hon kom till tro. Carin hade bland annat slutat svära och var mycket lugnare. Kanske kunde Bibeln hjälpa henne nu. Föräldrarna förstod att de måste ta sitt ansvar och göra något för Carin. Hela familjen åkte till Peru i tre veckor för att få lite miljöombyte. Där fick de kontakt med en del fattiga familjer som var varmt troende. Detta tog tag i Carin. Dessa människor levde i en oerhörd misär, men ändå verkade de vara lyckliga. Hon fick distans till sina egna problem. Om Gud hjälpte dessa människor att övervinna sina omständigheter så skulle Han nog också hjälpa henne. Carin kom hem med förnyad kraft och livsglädje. Hon valde att se möjligheterna istället för problemen.

Carin gick ut högstadiet med godkänt i alla ämnen. Det var en seger som stärkte självförtroende mycket. Men motgångarna fortsatte att komma. Carins gymnasieskola lades ner efter ett år, för att elevantalet var för lågt. Hon prövade olika skolor utan att finna sig till rätta. Men Carin hade nu förstått att hon hade Gud på sin sida, så hon klarade dessa motgångar. Under denna tid fick hon kontakt med kristna kompisar som tillhörde en frikyrka. Där fann hon ett andligt hem och lät döpa sig. Carin hoppade av gymnasiet efter tvåan och kom för att praktisera på vårt café för hemlösa. Där kände hon sig hemma direkt och möter våra gäster med mycket kärlek och förståelse. Till våren har Carin sökt till en kristen folkhögskola för att läsa färdigt gymnasiet, samt fördjupa sig i bibelkunskap. Hon vill sedan fortsätta att läsa till pastor. Gud är god!