

Sista sommaren med gänget

Det är spännande att följa en människa som är på väg mot Ljuset och Sanningen. Man kan likna det med en fluga som dras till ett flugpapper. Flugan cirklar först i vida avvaktande cirklar, men dras mer och mer till doften av flugpappret. Den kan inte komma ifrån det och till slut när den minst anar, är den fast. Det är naturligtvis en makaber bild, men har ändå sina poänger eftersom det innebär död till mig själv när jag ger mitt liv till Jesus. Naturligtvis är ju det nya livet i Kristus mycket mer värt än vårt gamla, men det vet man inte innan. Så det är ofta en kamp och en vända i denna ”dödsprocess”.

En av mina gäster på Nattcaféet för de hemlösa där jag jobbar, går igenom denna process nu. Vi kan kalla honom Patrik. Han har varit en gäst hos oss sen vi startade för drygt tre år sedan. Patrik har kommit och gått utan att vi fått någon närkontakt med honom. Men för ungefär ett år sedan började han närma sig oss i personalen. Jag märkte att han kollade in oss noga och till slut kom han och frågade om jag kunde hjälpa honom. Patrik berättade sin historia för mig. Han var uppvuxen i ett alkoholisthem där både mamman och pappan drack. Pappan var dessutom väldigt våldsbenägen och misshandlade ofta Patrik. Detta gjorde honom hatisk mot sin far, men lärde sig tidigt att stänga av sina känslor. Patrik bestämde att fick han egna barn skulle han behandla dem väl. Droger blev tidigt Patriks tillflykt och kriminalitet följde i de spåren. Hans fasta punkt i tillvaron och det som skyddade honom från att helt falla in i missbruket var hans idrottsintresse.

Patrik träffade en tjej och de gifte sig och fick tre barn tillsammans. Men han kom inte bort från sitt missbruk utan fick istället en identitet i att vara behövd och efterfrågad genom att sälja droger. På grund av detta blev det många resor in och ut på kåken. Äktenskapet sprack till slut, men kontakten med barnen har Patrik bevarat genom åren. Det har varit hans trygghet i livet. Efter några år träffade han en ny kvinna och fick ett barn med henne. Patrik var nu trött på sitt liv som narkoman och knarkhandlare. Han fick kontakt med människor som drev ett behandlingshem och blev erbjuden ett jobb där som vaktmästare. Patrik fick hjälp att bryta sitt missbruk och var helt ren i sju år. Detta blev ett vittnesbörd för många som gick genom behandlingen och som kände Patrik sen tidigare. Men på grund av olika omständigheter på jobbet fick han till sist sluta och ungefär samtidigt tog relationen med tjejen också slut.

Nu hamnade Patrik bland de hemlösa på Göteborgs gator. Något höll honom dock från att gå tillbaka in i det gamla missbruket. Genom sin hemlöshet och även sina fängelsebesök stötte han på olika frivilligorganisationer där det kristna budskapet serverades i samband med soppluncher och liknande. Patrik har alltid haft en respekt för kristna människor och var i många år fascinerad av Molle Lindberg och hans sätt att förmedla tron. Likaså var han nyfiken på vad som kunde förändra en nyfrälst människa så radikalt. När Patrik bad mig om hjälp var det ett sätt att markera för sig själv och sin omgivning att han var redo att leva ett annat slags liv. Han förstod att han måste ha drogfria människor omkring sig som bryr sig och kan hjälpa honom hitta rätt.

Han vet inte riktigt vad det innebär ännu, men kommer troget till våra gudstjänster och är med i vår husgrupp. Patrik är som en svamp som suger åt sig allt. Men det får ta sin tid att sjunka ner. Han sa när jag intervjuade honom,
- Jag har fått det men inte förstått det. Men jag känner att denna sommar blir den sista med mitt gamla gäng och livsstil. Efter en gudstjänst vid fikaten kom en besökande man fram till mig där jag satt med flera av mina ”skyddslingar”, bland annat Patrik. Mannen poängterade för mig att jag hade smörjelse för evangelisation. Efteråt undrade killarna vad han menade och

jag fick förklara med andra ord. Vid Patriks första husgruppsmöte fick han berätta hur han kommit dit. Patrik pekade på mig och sa,
- Jag är här på grund av hon med "smörj" i. Bed gärna för Patrik att han skall förstå vad Jesus gjort för honom och att hans ögon öppnas för Sanningen.