

Korsets Kraft

Vår församling hyrde en föreställning av Mel Gibsons film, ”The Passion of the Christ”. Vi tog med oss våra sökande vänner för att tillsammans se denna storslagna film. Många inklusive mig själv, blev oerhört gripna av vad Jesus fick genomlida för vår skull. Det blev så verkligt och levande och berörde oss alla djupt. Jag har aldrig varit i en biosalong där det varit så tyst, knappast något prassel av popcorn och godis hördes. Innan filmen startade, fick våra pastorer be för gästerna och inbjuda till en eftersamling veckan efter, där frågor och funderingar kan tas upp. Efter filmen delades det ut ett Nya testamente till alla och vi fick många fina samtal med flera gäster.

En av mina vänner som var med, som tidigare varit ointresserad av trons budskap sa, - Jag har inte blivit frälst ännu, men jag har kommit en bit på väg. Nu förstår jag varför ni säger att Jesus är så speciell. Jag tror jag måste börja läsa ”Boken”. Min vän besökte våran gudstjänst i söndags och jag kan se att det finns ett helt nytt intresse för evangeliet. Han har blivit fascinerad av Jesu kärlek och sänkt garden.

En av biogästerna, jobbar som volontär på Trappanér, Nattcaféet för Hemlösa i Göteborg. Vi kan kalla henne Åsa. Hon har börjat närma sig tron men inte tagit steget helt ut. Åsa har haft ett brokigt och jobbigt liv på många sätt, med bland annat föräldrar som var missbrukare. Själv födde hon ett gravt handikappat barn för sexton år sen som har präglat hennes liv. Genom livets motgångar och stormar blev Åsa hård och känslökall tills hon för några år sen fick kontakt med kristna vänner. Genom deras kärlek blev hon nyfiken på den passion de hade till Jesus. Hon drogs mer och mer till kyrkan och fick därigenom kontakt med vårt Nattcafé. När Åsa såg vad Jesus gjort för henne på filmen, strömmade tårarna oavbrutet. Pusselbitar föll på plats. Hennes hjärta har mjuknat upp och hon har börjat läsa Bibeln med en ny iver. I lördags var Åsa med mig på en kvinnofrukost där jag talade och berättade om mitt möte med Jesus och hur Hans kärlek förändrat mitt liv. Hon lyssnade med stora öron och var påtagligt berörd. Jesu kärlek håller på att förändra Åsas liv.

Jag hade bjudit med flera av våra hemlösa gäster från Nattcaféet, bland annat en av mina ”skyddslingar” som blev frälst och döpt för fyra månader sen. Vi kan kalla honom Peter. Han var en av Göteborgs värsta busar innan, men mötet med Jesus har förvandlat honom helt. När Peter fick se hur Jesus piskades och torterades så grymt, blev det nästan för mycket för honom. Tänk att Jesus genomled detta för hans skull. Han blev helt förkrossad. Dagen därpå bad vi för Peter. Han blev fylld av den Heliga Anden och fick ta emot tungotalets gåva. Peter har fått smaka på korsets enorma kraft.

”Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig.....

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid och genom hans sår blir vi helade”.

Jes. 53:4-5