

## En sökares väg

Jesus säger att den som söker skall finna. På ett annat ställe i Bibeln står det, att när vi söker Honom av hela vårt hjärta så skall vi också finna vi Honom. Det finns mycket som vill störa på den sökandes väg, som vill få en på avvägar. Själv hamnade jag på flera sidospår innan jag hittade rätt. En kvinna som har läst min spalt och om min väg till Jesus, mailade till mig häromdagen. Hon har gett mig tillåtelse att dela hennes historia. Lisa, kallar vi henne, är i fyrtioårsåldern, gift och har två pojkar. Hon har alltid haft en barnatro, men har även sökt sig fram och provat flera andra vägar i livet. Under många år kände sig Lisa mycket vilsen i själen. Hon undrade vad som egentligen var meningen med livet. Det måste finnas något mer än det hon redan fått uppleva.

**Denna känsla av att något fattades blev mer och mer påträngande.** Hennes mor försökte hålla Lisas barnatro levande på olika sätt. Andra kristna släktingar fick henne att bli avskräckt genom sitt sätt att leva ut tron. Kristendomen verkade bestå av alltför mycket regler och tabun. Kontakten med föräldrarna som var varmt troende, var dock bra. För några år sedan skulle de fira fyrtioårig bröllopsdag och hade samlat hela familjen till kalas. Samma dag drabbades pappan av en hjärtattack och dog helt oväntat. Det blev en stor chock för alla och inte minst för Lisa, att mista sin älskade pappa så hastigt. Hon sörjde honom djupt. Några dagar efter pappans bortgång satt Lisa och tittade på TV-programmet ”Minns du sången”. Hon hörde flera lovsånger som gick rakt in i hennes hjärta och fick uppleva som att Jesus sa direkt till henne,

- Det är nu som du behöver mig, ta emot mig och jag skall alltid finnas hos dig.

Lisa tog fram Nya Testamentet, som hennes kusin hade skickat efter pappans död. Där började hon läsa febrilt. Lisa undrade,

**- Hur gör jag för att bli frälst ?** Hon läste och grät, läste och grät och gjorde allt som Skriften sa att man skulle göra. Lisa fick närkontakt med Gud när det blev klart för henne vad Jesus gjort på korset. Detta blev vändpunkten i hennes liv. Men det tog ytterligare några år innan Lisa vågade närma sig andra kristna. När hennes tro började vackla förstod hon att det är svårt att klara sig som kristen på egen hand. Det är som ett glödande kol som tas ur elden och svalnar snabbt. Men när det läggs tillbaka med de andra kolen blir det snart glödande igen.

**Förra sommaren blev hon medbjuden till ett tältmöte.** Efter gudstjänsten gick Lisa fram för att hon ville att någon skulle be för henne. Där blev hon varmt mottagen och kände sig alldeles överrumplad av all kärlek från de som bad för henne. Lisa upplevde en öppen famn i den kristna gemenskapen på orten där hon bor. Precis motsatsen mot vad hon hade förväntat sig. Sedan dess har det hänt mycket i hennes liv. Lisa har fått något att leva för och känner att hon hittat hem. Hon har funnit att meningen med livet är att ge vidare det hon själv fått till andra. Därför planerar hon nu att starta ett café som kan vara en mötesplats för människor, där det kan spridas värme och kärlek från ovan. Lite inspiration har Lisa fått från vårt café för de hemlösa i Göteborg. Nu vill hon förmedla all den kärlek hon fått ta emot från Gud, så att även andra sökare kan hitta hem.