

Gud är större än döden

”När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriften säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.” 1Kor.15:54-57

De senaste veckorna är det flera i min omgivning som lämnat det här livet och flyttat hem till Herren. De lämnar stora tomrum och många frågor. Varför nu ? Var det verkligen deras tid? Vi kommer aldrig få svar på det i detta livet. När vi kommer till himlen är kanske alla våra frågor oväsentliga. Jag hörde en predikan av en pastor som mist sin son för ett år sen på ett väldigt traumatiskt sätt. Alla obesvarade frågor höll på att kväva honom tills han insåg att Guds nåd var större än alla frågetecken. Skulle vi förstå allt skulle vi inte behöva förlita oss på nåden. Det finns en oerhörd tröst i vetskapen att vi kommer ses igen. Till dess får vi lämna över det som vi inte förstår.

Vi påverkas av världens sätt att se på döden. Det tunga och mörka kan lätt ta överhand. Men Bibeln säger att döden är uppslukad och segern är vunnen genom det som Jesus gjorde för oss på korset. Det finns inget dystert i det, utan är ju ett glädjens budskap. Självklart måste vi sörja våra närstående när de lämnar jordelivet, men samtidigt glädjas för deras skull. Vi skall ju alla den vägen vandra. Har vi gett våra liv till Jesus behöver vi inte frukta döden.

En god vän till mig, vi kan kalla honom Anders, berättade om sin nyfrälsta vän i Grekland. I slutet på sommaren åkte Anders ner och besökte sin vän Dimitri. Anders hade fått leda honom till tro på Jesus för ett år sen. Dimitri var en beläst och framgångsrik ung man, men kyrkan och den kristna tron var bara en fin tradition för honom. Förra sommaren utmanade Anders sin vän att läsa Bibeln och lära känna Jesus som sin Frälsare. Dimitri antog utmaningen, för han såg att något hade hänt i Anders eget liv sen han blivit kristen. Detta blev vändpunkten för Dimitri. Han tog till sig glädjens budskap i Guds Ord och slukade all litteratur som Anders skickade till honom. Dimitris liv förvandlades fullständigt. Jesus blev allt för honom. Han växte snabbt i vishet och frimodighet. Dimitri skämdes inte för evangeliet. Han tog alla tillfällen han fick att berätta om Jesus och sin tro på honom. Inom ett år hade Dimitri fått be för många människor till frälsning.

När Anders besökte honom i somras förundrades han över sin väns glödande och dynamiska tro. Dimitri fick tala in i Anders liv vid flera tillfällen. Han sa,
- Anders, frukta inte för något, inte ens döden. När Jesus är med dig kan du känna dig helt trygg. Oavsett vad som händer är Jesus alltid större. Ta tag i din rädsla och befall den att lämna i Jesu namn.

De båda vännerna hade många fina och givande samtal tillsammans. Anders åkte hem och kände sig mycket uppmuntrad efter veckorna i Grekland. En månad senare fick Anders beskedet att Dimitri hade omkommit i en motorcykelolycka. Anders blev först alldeles förtvivlad av smärta och sorg. Men så påmindes han om Dimitris sista ord att inte frukta ens för döden. Det har hjälpt och gett styrka till Anders i saknaden efter sin vän. Han kan glädjas att Dimitri nu är klädd i oförgänglighet och odödlighet. *Segern är vunnen för honom, för Gud är större än döden.*