

Att leva på hoppet

Sommaren är här och Nattcaféet för de Hemlösa är stängt. Att förmedla hopp till mina medmänniskor är det jag lever för. Man kan säga att jag gör detta i dubbel bemärkelse. Under vinterhalvåret förmedlar jag hopp till Göteborgs hemlösa människor. På sommarmånaderna säljer jag jättestudsmattor till villaägare via Internet, studsmatta.com eller utifrån mitt hem utanför Göteborg. Jag har hållit på med denna verksamhet de senaste sex åren. Har funnit att människor som utåt sett har det bra, mår inte alltid så bra på insidan. Det blir ibland tillfällen att prata om livet och tron på Jesus. Varje kund som varit hemma får alltid med sig en ”Guds välsignelse” hem. Ryktet har spritt sig: ”Gå och köp mattor av henne i Askim för där blir du välsignad av Gud också.” Det påminner mig om en kund som kom, vi kan kalla honom Håkan.

Han såg ut som något tyngde honom. Ganska snart berättade han sin historia. Håkan var uppvuxen i ett ateistiskt hem. Han bodde utomlands med sin familj i olika omgångar. Håkan hade problem med sin identitet i tonåren. Vem var han? Fanns det någon mening med livet? Vad var rätt och fel? För att få svar på sina frågor sökte han sig till kyrkan, fast hans föräldrar inte var så glada för det. Håkan fick många av sina frågor besvarade och tog till sig det kristna budskapet. Han blev aktiv i Kyrkans Ungdom och skulle till och med bli en av ledarna. Men så var det dags att flytta igen och han tappade kontakten med sina kristna vänner. Indien blev hans hemland i flera år. Där blev Håkan förvirrad i sin tro. Det fanns ju så många olika gudar. Håkans kristna övertygelse rann alltmer ut i sanden. Den verkade helt plötsligt så enkelriktad och trångsynt.

Väl hemma i Sverige gifte sig Håkan, men hade detta med resandet i blodet. Efter sin utbildning fick han ett bra jobb i Japan. Där väcktes intresset för buddhismen. Håkan kom fram till att det måste finnas många vägar till samma Gud. Efter att andra barnet fötts, flyttade de hem till Sverige. Håkan kände sig väldigt tacksam till livet, för hans fru och sina barn, för ett jobb han trivdes med. Tills han fick det chockerande beskedet att hans fru hade träffat en annan man. Håkan blev förlamad av vanmakt och förvirring. Hela hans trygga värld rasade samman. Var fanns Gud i det här? Han började tvivla på Guds existens.

Det tog Håkan flera år att komma ur denna kris. När han tyckte sig se ljuset igen, ville hans exfru komma tillbaka till honom. Håkan vågade inte ge henne en chans till med risk för att bli trampad på. Detta resulterade i att barnens mamma försökte ta livet av sig. Under en längre tid fick Håkan ensam ta hand om barnen, eftersom deras mamma kom in i en djup depression. I detta läge kom Håkan till oss för att köpa en studsmatta till barnen. Jag berättade för honom om min väg till tro, genom Jesus och gav honom min bok ”Offpist”. Håkans spontana respons var,

-Tänk om jag gjorde ett misstag när jag släppte greppet om min kristna tro och istället öppnade upp för andra religioner.

Jag delade också min övertygelse vad gäller familjen. ”A family who prays together stays together”. En familj som har Gud på sin sida och ber tillsammans förblir en hel familj. Håkan fick med sig en bok som heter ”Kärlekens fem språk”, som har hjälpt min man Ola och mig i vårt äktenskap. Han såg betydligt gladare ut när han åkte hem. *Jag tror att det finns hopp för Håkan och hans familj.*