

Det svarta fåret

Jag fick ett mail från en okänd vän för ett tag sen, som tog tag i mig. Kunde känna igen mig själv i hans historia och fick hans medgivande att dela den. Låt oss kalla honom Stefan. Han var mellanbarn, med en storasyster och en lillebror. De levde exemplariskt efter "Boken" till skillnad från Stefan. När han kom upp i tonåren ville han ha spänning i livet och trodde inte han kunde finna det inom kyrkans ramar. Det resulterade i att Stefan hamnade i kriminella kretsar. När han fyllde femton åkte han fast för polisen och föräldrarna fick för första gången reda på vad Stefan sysslade med på sin fritid. Han grät och ångrade allt han gjort den kvällen. De hade en fin bönestund och Stefan fick överlämna sitt liv till Gud.

Det blev en stark upplevelse och morgonen därpå skyndade han sig till skolan för att berätta för sina kompisar om sitt nya liv. Istället för att glädjas med Stefan hånade de honom och buade ut honom. Det blev droppen. Ilska och besvikelse tog överhand. Stefan var storväxt och respekterad för sitt humör, så han tog till metoden han visste fungerade. Våld! Han slog ner nio klasskamrater i ett och samma utbrott. Han återfick respekten snabbt men förlorade tron på Gud istället. Han befann sig återigen i djävulens fotspår.

På en fest träffade han en tjej som hade ett barn. Efter några år gifte de sig, skaffade hus och fick två barn tillsammans. Stefan tänkte för sig själv att livet går ju bra även om man inte lever nära Gud. Kort efter de tankarna kom chocken att hans fru ville skiljas. Stefan kunde inte hantera situationen utan försökte ta livet av sig genom en överdos av morfin. Många bad för honom, bland annat hans farmor. Stefan överlämnade sig på nytt till Gud efter denna händelse. Efter skilsmässan startade han en egen bilverkstad och jobbade så mycket han kunde för att inte tänka på det som hade hänt. Stefan kände sig nära Gud och förstod att Han hade en plan för hans liv. Dessvärre kunde han inte finna sig tillrätta i någon församling. Han kände sig inte hemma någonstans.

En dag kom det in en kvinna på verkstaden som behövde sin bil lagad. Det blev början till en förälskelse som sedan ledde till giftermål. Stefans nya fru hade tidigare varit narkoman, men sen hon blev frälst har hon varit fri från drogerna. Men hon kämpar med sin tro för hon finner ingen förståelse från kristna människor hon mött. Stefan vädjar nu i sitt brev att jag och du som läser detta skall be för honom och hans fru att de blir drabbade av Guds kärlek och bevarade i sin tro. Be att inget skall hamna snett igen och att de skall hitta en andlig fristad där de kan känna sig hemma. Låt oss tro för ett genombrott i deras liv.

När jag fick detta mail tänkte jag på hur viktigt det är att vi ber föra våra barn. Det går inte att ta något för givet även om barnen växer upp i en trygg kristen miljö. Vi behöver också be att våra församlingars trösklar blir lägre och att människor som kommer till oss känner sig inkluderade och accepterade och finner en fristad. Men även om någon hamnar på villovägar så är Gud där med sin beskyddande hand och söker upp sitt bortsprungna får och hämtar hem det igen. Han är specialist på att göra svarta får vita. Jag är själv ett sådant!