

Piratkopior

En man på nattcaféet för de hemlösa frågade mig;

- Vad får man om man klonar en sjörövare?

- Jo, en piratkopia!

Det fick mig att tänka på hur vi lever i en värld där alla original kopieras, inklusive evangeliet. Evangeliet i västvärlden har ersatts med materialism. I min omgivning ser jag hur många människor ändå inser att något fattas. Istället för det sanna evangeliet att "Jesus är vägen och livet och enda vägen till Gud", serveras en uppsjö av andliga alternativ. För en tid sen deltog jag i en "new-age" mässa i Göteborg. Några kristna vänner hyrde en monter och delade bland annat ut "kraftord" från Bibeln till sökande människor. Där fick vi många tillfällen att berätta om vår tro och be för andligt utsvultna män och kvinnor. Utbudet av olika andliga alternativ var stort; tarrot kort, healing, meditation, chi-gong, astrologi och mycket annat. Allt detta verkar ju väldigt oskyldigt och kanske intressant vid första anblicken. Men man kunde förnimma ett kompakt andligt mörker i mässlokalen. Det var uppenbart att vi var på fiendens territorium.

Varje onsdag går jag och simmar med min femåring. Efteråt brukar vi bada bastu tillsammans. Sist vi var där satt några medelålders kvinnor och småpratade. Den ena berättade att hennes väninna hade varit på en seans där man tog kontakt med de döda.

De var båda två fascinerade av detta och av healing och astrologi. Efter en stunds lyssnande kunde jag inte låta bli att lägga mig i samtalet. Jag berättade om mina egna erfarenheter av det ockulta, hur jag blev mer och mer bunden och destruktiv när jag höll på med detta. De lyssnade med stora öron när jag berättade att istället för att söka de döda, tog jag kontakt med Gud själv. Hur jag fick kontakt med Hans son Jesus och fick svar på alla mina frågor. Det var först då jag blev tillfredställd i mitt innersta och blev fri från många destruktiva beteenden. Den ena kvinnan tackade mig för att jag hade varnat dem och berättat om mina erfarenheter. De hade också sett att väninnan som höll på med seanser blivit alltmer besynnerlig.

En kvinna som gått på min Alpha kurs berättade att hon varit väldigt involverad i healing och tarrot-kortläsning. När hon började förstå att detta var fel och närmade sig Jesus istället startade en otrolig kamp inom henne. Hon slets mellan ljus och mörker. Ångest och hemska mardrömmar försökte hålla fast henne i det gamla livet. Det blev till en seger varje gång hon tog sig till Alpha kursen och pusselbitarna föll på plats en efter en. Mörkret fick släppa sitt grepp allteftersom hon släppte in mer av Guds ljus och sanning. Mardrömmarna blev hon först fri från när hon slängde ut all sin ockulta litteratur och sina tarrot-kort. Nu skall hon döpa sig och har fått full insikt vem som är den äkta och sanne Guden. Inga mer piratkopior för hennes del. Tacka vet jag äkta vara !