

Låt ditt liv tala

Krister Holmström frågade mig i höstas när jag träffade honom på en Alpha konferens om jag ville skriva i Trons Värld om evangelisation. Jag måste säga att jag blev lite överraskad när jag fick denna förfrågan. Min spontana reflektion var ;"Vad kan jag bidra med ? Har jag verkligen något att förmedla till dig som läser dessa rader? Men efter det att Krister förklarade lite mer vad han ville att jag skulle skriva om, nämligen om "Hur du når ut till människor i ditt vardagsliv", började det klarna mer och mer.

Gå tillsammans

Kanske har jag något att dela med mig av, inte som en lärare eller någon som är duktigare än dig, men som en *medvandrare*. Jag vill ge dig lite inspiration och uppmuntran på vägen. För länge sedan hörde jag ett bra ordspråk: ***"Don't walk in front of me I may not follow, don't walk behind me I may not lead. Just walk next to me and be my friend"***. Det är lite med den utgångspunkten jag vill dela mina erfarenheter om hur man kan dela med sig av Jesus på ett enkelt sätt.

Känner du Jesu puls ?

Min första erfarenhet är, att om jag inte själv är inspirerad och tänd på Jesus, så har jag inte så mycket att förmedla till andra. Jag har sett det i mitt eget liv gång på gång. Mitt dagliga vittnesbörd till andra människor är en temperatur mätare på hur jag har det i min relation till Gud själv. Ju mer jag är med Honom, lever nära och känner Hans puls ju mer naturligt blir det att dela med mig av Hans kärlek till andra människor. Det blir ingen prestation då, utan bara ett naturligt flöde.

Att tala utan ord

När vi gick på bibelskola i Sydafrika var det en lärare som gav ljus över bibelordet från Apostlagärningarna 1:8, där det står: "Men ni skall få kraft när den Helige Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." Jag hade alltid trott att man skulle få kraft att bli mer frimodig och duktigare på att vittna. Men i grundtexten står det inte att "vittna", men att vi skall få kraft att vara "vittnen". Det är alltså inte med mina myckna ord jag skall vinna människor till Gud, utan genom mitt liv. En lärare sa, "Keep shining for Jesus and if necessary use some words." Detta har hjälpt mig många gånger att kunna slappna av, att man inte alltid behöver "vittna". Ibland kan det vara vist att vara tyst, men istället visa Guds kärlek med handlingar - genom det jag gör.

Då kom en bevingad tanke...

För några år sedan gick jag på en "Starta eget företag" - kurs. Den varade några veckor. Jag fick bra kontakt med många, men vittnade inte för någon med ord. Men antagligen var det väl något som märktes. När vi delades upp två och två för ett grupparbete, så började flickan jag skulle arbeta med, dela från sitt liv istället.

Gunilla berättade att hon var en sökare. Hon var intresserad av New Age och astrologi och flera österländska religioner. Direkt tänkte jag, att här är mitt tillfälle att vittna, för innan jag blev frälst sökte jag också finna sanningen överallt utom där den fanns. Men en inre röst sa åt mig att lyssna så jag sa inget om mitt liv. När jag åkte hem kände jag mig riktigt misslyckad. Vad hände med

min frimodighet? Dessutom var det bara en gång kvar av kursen. Men då fick jag en bevingad tanke, att jag nästa gång skulle ge henne min bok "Offpist". (En bok som har skrivits om mitt liv).

"Off Pist" tog henne "off guard"

Sista gången vi träffades på kursen sa jag fortfarande inget om att jag var kristen. Jag bara överlämnade boken tillsammans med mitt telefonnummer när vi sa "hej då".

Tre dagar efter ringde Gunilla och tackade för boken och berättade att hon hade blivit mycket berörd av det hon läst. Samtidigt sa hon, att det var väl att jag inte hade berättat att jag var kristen innan, för då hade hon nog aldrig läst boken. Hon hade nämligen råkat ut för ovisliga kristna, som försökt vittna på ett påträngande sätt.

Men nu blev hon tagen "off guard" och kunde ta till sig vittnesbördet. Då tackade jag Gud, för att jag lyckats hålla munnen stängd. Gunilla ville träffa mig privat och då fick jag tillfälle att dela väldigt frimodigt om min tro och vad Jesus gjort i mitt liv.

Gud är god

Han vet precis hur vi skall möta våra med människor. Han är den som ger oss kraft att "vara vittnen". I oss själva är det lätt att misslyckas, men med Jesus som förebild och tillsammans med Honom funkar det. Varför inte pröva - redan idag .